



Protestantse
Kerk

Mei 2026

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerk

Pelgrimskerk

Een jeugdige getuigenis

Job zoekt naar God

Maand van belofte

Feest





<i>ko=kinderoppass kn=kinderdienst tn=tienerdienst</i>	Zondag 3 mei	Zondag 10 mei	Zondag 17 mei	Zondag 24 mei	Zondag 31 mei
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. CorBert de Rooij	10.30 uur: <i>ko + tn</i> ds. Hans Schaap	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. Arenda Haasnoot	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. Hans Schaap	Gezamenlijke dienst in de PK!
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: <i>ko + kn</i> ds. E. de Kruijf	10.00 uur: <i>ko + kn</i> ds. D. van Vreeswijk <i>Hemelvaartsdag Do 14 mei - 10.00 u ds. J. Schaap</i>	10.00 uur: <i>ko + kn</i> dhr. N. Bontenbal	10.00 uur: <i>ko + kn</i> ds. D. van Vreeswijk <i>Pinksteren</i>	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. J. Schaap en ds. D. van Vreeswijk <i>Belijdenisdienst</i>
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Dhr. G. Heester Collecte: Diaconie +Kerkelijke Activiteiten	10.00 uur Mw. F. Wierdsma Collecte: Kerk	10.00 uur: Dhr. H. Wolterink Collecte: Diaconie	10.00 uur: Ds. S. Kurtzahn <i>Dienst met Bolnes Pinksteren</i> Collecte: Zending	10.00 uur: Ds. S. Kurtzahn <i>Dienst met Bolnes Trinitatis</i> Collecte: Kerk
Nw. SONNEBURGH	10.00 uur: dhr. C. Cornelisse	10.00 uur: dhr. J. Bos <i>Do 14 mei - 10.00 u</i>	10.00 uur: dhr. E. Leune	09.45 uur: dhr. E. Leune <i>Pinksteren</i>	10.00 uur: ds. A. Christ
MEERWEIDE	<i>Vanwege de nieuwbouw en interne verschuivingen is er nog</i>	<i>geen nieuwe kerkzaal toegewezen.</i>	<i>Daarom zijn er voor Meerweide geen kerkdiensten vermeld!</i>		
MAASSTAD Ziekenhuis, Maasstadzaal	10.00 uur: Dhr. Ad Besems	10.00 uur: Dhr. Alex Olsen <i>Boeddhistische bijeenkomst</i>	10.00 uur: Dhr. Emile Boleij <i>Geestelijk verzorger Maasstad</i>	10.00 uur: Mw. D. v/d Hijden <i>Pinksteren</i>	10.00 uur: Dhr. Gerard Kruit
SMEETSLAND	11.00 uur: Dhr. G. Kruit				

Predikanten

Groene Tuinkerk +
Kerk aan de Maas
Ds. Stephan Kurtzahn
06 499 10 403
stephankurtzahn@kpnmail.nl



Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder76@outlook.com



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Mariëtte van der Ent



Smeetsland
Debbie Schröder
dschroder@aafje.nl
Mw. Julia Rhemrev
jrhemrev@aafje.nl



Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
Dhr. Johan Bos
06-500 206 92
johan.bos@sonneburgh.nl



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
Ferdij van Mastrigt
06 - 36541515



Pelgrimskerk
Mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl



Inhoud

Rooster kerkdiensten	2
Van de redactie / inhoudsopgave	3
Stiltepagina	4
Overdenking	5
Puzzelen en lezen	6
Samengevat: Job	7
Kunst en het verhaal	8
Recept: Feestelijke vruchtentaart	9
Muziek	10
Gedichten	11
Gezamenlijke berichten	12
Groene Tuinkerker	13
Hervormd IJsselmonde	16
Adriaen Janszkerker	17
Pelgrimskerker	20
Samen	22
Servicepagina	23
Kinderpagina	24

Van de redactie

Feest. Het is een woord dat meteen licht oproept: vrolijkheid, ontmoeting, samen eten, samen zingen. Maar in de kerk heeft **'feest'** nog een diepere klank. Het is niet alleen een moment van gezelligheid, maar een herinnering aan Gods trouw, een teken van hoop midden in het gewone leven.

In de Bijbel wordt er opvallend vaak gefeest. Niet omdat het volk van God zo zorgeloos was — integendeel — maar omdat vieren een manier is om te erkennen dat God aanwezig is, juist in de kwetsbaarheid van het bestaan. Het Loofhuttenfeest werd gevierd in eenvoudige hutten, het Paasfeest te midden van onzekerheid, het Pinksterfeest in een wereld vol vragen. Toch werd er gevierd, omdat God zijn volk niet loslaat.

Misschien herkennen we dat. Soms vieren we met een klein groepje, of zelfs met een brok in de keel. Maar telkens opnieuw klinkt dezelfde uitnodiging: *"Verheug u in de Heer."* Niet omdat alles perfect is, maar omdat Hij erbij is.

Feest in de kerk is daarom nooit alleen maar een evenement. Het is een oefening in dankbaarheid. Een oefening in hoop. Een oefening in samen leven als mensen die weten dat het licht sterker is dan de duisternis.

Moge elk feest dat we vieren ons helpen om ook buiten de kerk feestdragers te zijn: mensen die licht brengen, vrede zoeken en liefde delen.

Veel leesplezier in deze editie!

Gerrit Buizer



Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar kerkblad.ajk@kerkinijselmonde.nl.

Pag. 5



Pag. 11



Pag. 6



Pag. 19

Ik geloofde niet en wilde ook niet gaan geloven

W

at altijd is geweest,
het waaien van de geest,
gebeurt aan ons vandaag.



*Bron: Lied 689 uit het liedboek voor huis en kerk (2013)
Tekst: Huub Oosterhuis*

Overdenking

"Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt; laten wij juichen en ons daarover verheugen."

Psalm 118:24

Feest van Licht en Geest: Meer dan alleen een vrije dag

De maand mei is een maand van belofte. De natuur staat in lichterlaaie, de zon wint aan kracht en onze agenda's vullen zich met vrije dagen, tuinfeestjes en hopelijk de eerste barbecues. We vieren het voorjaar, we vieren de vrijheid en we vieren het samenzijn. Maar tussen de slingers en het gezellige geroezemoes door, nodigt de meimaand ons uit om ook eens dieper te kijken. Wat vieren we nu eigenlijk écht?

De lege plek van Hemelvaart

Midden in deze bloeimaand vieren we Hemelvaart. Voor velen een extra vrije donderdag, maar in de kerk een dag met een scherp randje. Jezus keert terug naar de Vader. Het lijkt een afscheid, een lege plek die achterblijft.

Toch is Hemelvaart geen begrafenissen, maar een bekroning. Het leert ons een belangrijke les over feestvieren: we hoeven niet alles krampachtig vast te houden om gezegend te zijn. Jezus liet zijn leerlingen – en ons – op eigen benen staan, maar niet zonder de belofte dat Hij nabij blijft. Het herinnert ons eraan dat een echt feest niet alleen gaat om wat we zien, maar om het vertrouwen in wat ons draagt.

Het vuur van Pinksteren

Tien dagen later barst het feest pas echt los: Pinksteren.

Als Hemelvaart de dag van het 'loslaten' is, dan is Pinksteren de dag van de 'verbinding'. De uitstorting van de Heilige Geest wordt vaak het geboortefeest van de kerk genoemd. De muren tussen mensen vallen weg, de taalbarrières verdwijnen en er ontstaat een bezielde beweging.

Zonder die 'windkracht' van de Geest blijven onze menselijke feestjes soms wat leeg of oppervlakkig. De Heilige Geest is de motor achter onze gastvrijheid en de bron van onze onderlinge liefde. Het is het vuur dat niet alleen op een kaars brandt, maar in onze harten.

De heilige onderbreking

In onze protestantse traditie zien we een feestdag vaak als een 'heilige onderbreking'. Het is een moment waarop we de dagelijkse sleur, de zorgen over de wereld en onze eigen to-do-lijstjes even parkeren. We vieren dat we er niet alleen voor staan. We vieren dat God door zijn Geest nog steeds aanwezig is in ons lachen, in onze gesprekken en in de stilte.



Een beetje goede raad voor mei

Een goede raad voor deze meimaand is simpel: vier niet alleen met je handen, maar ook met je hart. Geniet van de zon en het goede eten, maar sta ook even stil bij de Bron van al die vreugde.

Zoek de verbinding op. Juist in een tijd waarin we soms tegenover elkaar staan, herinnert Pinksteren ons eraan dat de Geest barrières doorbreekt. Laat het vuur van deze maand niet alleen op je eigen terras branden, maar deel de warmte uit. Nodig eens iemand uit voor wie het leven momenteel minder feestelijk voelt. Zo wordt mei niet alleen een maand van vrije dagen, maar een gezegende maand van ontmoeting.!

Een vreugdevolle en inspirerende meimaand toegewenst

Deze overdenking is met een beetje hulp van AI gemaakt en aangepast.

Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Verjaardag van de kerk **10** Aziaat **11** Dof **13** Deelstaat van India **14** Koeienvoedsel **15** Guitig **17** Prins (1926-2002) **19** Nieuwemaan (afk.) **20** Hoeveelheid verf **22** Deel van een trouwjurk **24** Duizend kilogram **25** Zwijgzaam **26** Godgeleerdheid **28** Betrekkingen met de buitenwereld (Eng. afk.) **29** Jongen **30** Turkse sterkedrank **32** Boom uit de berkenfamilie **35** Springstof (afk.) **36** Wat **38** Zachte omkleiding van een vrucht **41** Muzieknoot **42** Conformist **44** Naambezoedeling **45** Ongebonden **46** Voornaamwoordelijk bijwoord **47** Insect **48** Postscriptum (afk.) **49** Periodieke opbrengst **51** Richtsnoer **53** Diereneten **55** Ribonucleic acid (afk.) **57** Verenigde Arabische Emiraten (afk.) **58** Schouderkenning (Lat.) (3,5) **61** Bishoppelijk.

Verticaal

1 Religieuze liedvorm **2** Nomen nescio (afk.) **3** Wig **4** Figuur uit 'Star Trek' **5** Schoolvak **6** Oude lengtemaat **7** Gewoon **8** Gemeente in Noord-Brabant **9** Amerikaanse geheime dienst **11** Verering van één god **12** Waterbeweging **16** Levende kopie **18** Witte mousserende wijn uit Italië **21** Ingevoegd stuk **23** Protestantse stroming waarvan het gedachtegoed te vinden is onder de bevindelijk gereformeerden **24** Woorden van een liedje **25** Politieke partij (afk.) **27** Onder andere (afk.) **28** Grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland (afk.) **31** Bovenste halswervel die het hoofd draagt **33** Gesteente (schiefer) **34** Ontspannen, relaxed (jongerentaal) **37** Japanees krijger **38** Sergeant (afk.) **39** Centiliter (afk.) **40** Byzantijnse voorstelling van Christus **43** Ontkenning **44** Lijn **47** Tweede grootste gemeente van Limburg qua inwonertal **48** Pronk, luister **50** Kneep **52** Onder voorbehoud (afk.) **54** Persoon van rang en stand **56** Toepassing **59** Symbool voor cesium **60** Groep voor alcoholisten (afk.).

©Wim De Weerd - www.themapuzzels.com



vrijdag	1-mei	Jesaja 45:14-19	
zaterdag	2-mei	Jesaja 45:20-25	
zondag	3-mei	Hebreeën 8:1-6	Pasen V
maandag	4-mei	Hebreeën 8:7-13	
dinsdag	5-mei	Hebreeën 9:1-14	
woensdag	6-mei	Hebreeën 9:15-28	
donderdag	7-mei	Psalm 39	
vrijdag	8-mei	1 Petrus 2:11-17	
zaterdag	9-mei	1 Petrus 2:18-25	
zondag	10-mei	1 Petrus 3:1-12	Pasen VI
maandag	11-mei	1 Petrus 3:13-22	
dinsdag	12-mei	Hebreeën 10:1-10	
woensdag	13-mei	Hebreeën 10:11-18	
donderdag	14-mei	Hebreeën 10:19-25	Hemelvaart
vrijdag	15-mei	Hebreeën 10:26-39	
zaterdag	16-mei	1 Petrus 4:1-11	
zondag	17-mei	1 Petrus 4:12-19	Pasen VII
maandag	18-mei	1 Petrus 5:1-14	
dinsdag	19-mei	Psalm 47	
woensdag	20-mei	Hebreeën 11:1-12	
donderdag	21-mei	Hebreeën 11:13-22	
vrijdag	22-mei	Hebreeën 11:23-40	
zaterdag	23-mei	Hebreeën 12:1-13	
zondag	24-mei	Hebreeën 12:14-29	Pinksteren
maandag	25-mei	Hebreeën 13:1-16	
dinsdag	26-mei	Hebreeën 13:17-24	
woensdag	27-mei	Exodus 31:18-32:14	
donderdag	28-mei	Exodus 32:15-24	
vrijdag	29-mei	Exodus 32:25-35	
zaterdag	30-mei	Exodus 33:1-11	
zondag	31-mei	Exodus 33:12-23	Trinitatis

Bijbelleesrooster mei



Samengevat: Job

In deze serie artikelen wordt iedere keer een bijbelboek uitgelicht. Met behulp van de AI applicatie Copilot is een samenvatting gemaakt en wordt een korte toelichting gegeven.

Tekst: Annet de Ruiter

Het bijbelboek Job stelt indringende vragen over lijden en geloof: waarom treft het kwaad juist rechtvaardige mensen? Het boek nodigt uit tot eerlijk zoeken naar God, ook wanneer antwoorden uitblijven.

Proloog: Jobs beproeving (hoofdstukken 1–2)

Het verhaal opent met Job, een rijke en godvrezende man uit het land Uz, die "onberispelijk en oprecht" wordt genoemd. In de hemelse raad stelt Satan dat Jobs trouw aan God slechts voortkomt uit zijn voorspoed. Met Gods toestemming wordt Job zwaar beproefd: hij verliest in korte tijd zijn bezittingen, zijn kinderen en uiteindelijk ook zijn gezondheid. Toch blijft hij God trouw en zegt hij: *"De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen."* (Job 1:21).

De klacht van Job (hoofdstuk 3)

Na zeven dagen zwijgend samenzijn nemen Jobs vrienden – Elifaz, Bildad en Sofar – plaats bij hem. Job verbreekt de stilte met een hartverscheurende klaagzang waarin hij zijn geboortedag vervloekt. Hij vraagt zich af waarom hij ooit geboren is als zijn leven zo moet eindigen. Hiermee begint het poëtische hart van het boek.

De gesprekken met de vrienden (hoofdstukken 4–27)

In drie gespreksronden verdedigen de vrienden een traditionele overtuiging: lijden is altijd het gevolg van zonde. Volgens hen móét Job dus schuld hebben. Job daarentegen houdt vol dat hij onschuldig is. Hij beschuldigt God niet direct, maar worstelt wel hevig met Gods stilte en onbegrijpelijke handelen. De gesprekken verhardten: de vrienden worden beschuldigender, Job eenzamer en wanhopiger.

Een lofzang op de wijsheid (hoofdstuk 28)

Temidden van het debat klinkt een opmerkelijke hymne over de wijsheid. Mensen kunnen diep in de aarde delven naar goud en zilver, maar echte wijsheid is alleen bij God

te vinden: *"Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid."* Deze passage vormt een theologisch keerpunt in het boek.

Jobs slotrede en Elihu (hoofdstukken 29–37)

Job kijkt terug op zijn vroegere leven en bevestigt opnieuw zijn onschuld. Hij verlangt naar een ontmoeting met God. Dan treedt Elihu op, een jongere stem. Hij wijst erop dat lijden ook een corrigerende of opvoedende functie kan hebben, zonder Job direct schuldig te verklaren. Elihu bereidt zo het spreken van God voor.

God spreekt uit de storm (hoofdstukken 38–41)

God antwoordt Job, maar niet met een verklaring. In plaats daarvan stelt Hij vragen over de schepping: over de zee, de sterren, de dieren. Gods woorden tonen Zijn majesteit en maken duidelijk hoe beperkt menselijk inzicht is. Job krijgt geen 'waarom', maar wél een ontmoeting met God.



Ilya Repin, "Job and His Friends" (1869)

Epiloog: herstel en verzoening (hoofdstuk 42)

Job erkent dat hij sprak over zaken die hij niet begreep. God verklaart Job in het gelijk tegenover zijn vrienden en herstelt zijn leven. Job ontvangt nieuwe zegen en leeft nog vele jaren. Het boek eindigt niet met antwoorden, maar met herstel van relatie.

Thema's

- **Lijden en rechtvaardigheid:** Het boek verwerpt simpele verbanden tussen schuld en lijden.
- **Gods soevereiniteit:** God laat Zich niet dwingen tot menselijke verklaringen.
- **Klaaggebed:** Job leert ons dat eerlijk klagen bij God mag en zelfs geloofsvol is.
- **Wijsheid:** Ware wijsheid ligt niet in verklaringen, maar in ontzag voor God.

Symboliek en theologische betekenis

De hemelse raad symboliseert dat het menselijk leven deel

uitmaakt van een grotere werkelijkheid die ons begrip te boven gaat. Gods spreken uit de storm staat voor Zijn nabijheid én Zijn verhevenheid. Theologisch benadrukt Job dat geloof niet gebaseerd is op beloning, maar op relatie.

Historische en culturele context

Job speelt zich vermoedelijk af in de tijd van de aartsvaders. Rijkdom wordt gemeten in vee, en priesters ontbreken. Het boek vertoont overeenkomsten met Oud-Oosterse wijsheidsliteratuur, maar onderscheidt zich door zijn radicale theologische diepgang.

De Buitenpartij

Dirk Hals
1627

bron: Wikipedia
Google Arts & Culture

Collectie: Rijksmuseum Amsterdam



Dit schilderij gaat over de jonge rijken in het begin van de 17e eeuw.

Het is geschilderd door Dirk Hals, de jongere broer van de bekendere, Frans Hals. Het is geschilderd in 1627 in Haarlem. Het gaat over jonge rijke mensen die van mode houden, die graag drinken en feesten. Het is een zomerse dag met mooi weer, in de enorme tuin van een prachtig landhuis. **Het ultieme tuinfeest.**

Wat een vrolijke partij, daar zou je zo willen aanschuiven zo buiten tussen de bomen en vogels en met muziek, tafels vol met heerlijke pasteien, goede wijn en hele gezellige mensen. Maar waar werd dit feest gehouden? In Haarlem? Maar aan de exotische vogels te zien is dat onwaarschijnlijk. Deze buitenpartij is verzonnen. Dirk Hals was een specialist van dit soort gezelschapjes. Een populair genre in die tijd. In dit schilderij combineerde hij relaxistische elementen, mensen die gekleed zijn volgens de laatste mode, met fantsasie zoals het landschap en de luxe villa.

Gezelschapjes waren niet alleen leuk om naar te kijken, maar hadden ook een **morele boodschap**. De aap, een symbool voor ondeugd en schaamteloosheid zit hier niet voor niets vastgeketend, pontificaal in het midden.

En wie is de geestverschijning rechts? Waarschijnlijk heeft Hals deze figuur later toegevoegd en de dunne laag olieverf is in de loop van de tijd doorschijnend geworden.

Het schilderij oogt snel, spontaan en virtuoos. De mensen hebben het naar hun zin. Maar er staan ook veel dieren op dit schilderij. We zien honden, rechts en links een papegaai. Er vliegen vogels in de lucht, die ook lijken te dansen op de muziek. Maar het meest belangrijke diertje is dat aapje. Die aap staat symbool voor wat de schilder ons wil vertellen.

Je kunt zien dat de aap aan een ketting vast zit. Dat gebeurde wel vaker in de 17e eeuwse kunst. Schilders willen hiermee aantonen dat de mens dus net een aap is. De aap is een symbool voor de basisinstincten van de mens. En die basisinstincten moeten worden geketend.. Je kunt je als mens maar beter bezighouden met andere zaken. De aap zit niet gevangen, maar de mens zit gevangen, in een slecht gedrag.

Dit zou dus betekenen: **jongeren let op, je kunt drinken en eten, hof maken. Maar keten het, overdrijf niet.**

De mensen zijn gekleed in de laatste mode, kijk naar de schoenen met de hoge hakken. De sfeer is die van geluk, van een heel goed feest.

Tekst: Gerrit Buizer



Vruchtentaart

Voor 8 personen

Ingrediënten

Deeg:

- 150 g zelfrijzend bakmeel
- 50 g basterdsuiker
- 1/2 eetlepel zout
- 50 g zachte boter
- 1 ei
- bloem

Beleg

Ca. 300 g rood fruit (bijv. frambozen/aardbeien) en bijpassende jam.
Stijfgeklopte slagroom of yoghurt met suiker.
Bij nat fruit: verkruiemel 1-2 beschuiten en voeg deze toe aan het smeersel op de bodem waar de vruchten op komen.

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng suiker en meel in een kom. Strooi het zout erbij en snijd met 2 messen de zachte boter erdoor. Voeg het ei al roerende toe. Kneed een soepel deeg. Bestuif een werkplek met bloem, rol uit, vouw in vieren en leg dit in de ingevette springvorm (ca 28 cm doorsnede). Bak ca. 30 minuten op de middelste richel, laat 20 minuten afkoelen. Haal uit de oven. Beleg met jam, slagroom en/of beschuitkrumels en vruchten.

Bron: Naar een recept van **Janny de Moor**, zie www.jannydemoor.nl

Feestelijke vruchtentaart

Tekst en foto: Tini Brugge

Pinksteren, een feest om te vieren omdat de eerste gemeente rond Jezus werd geboren toen de leerlingen 50 dagen na Pasen bijeen waren. Na het ontvangen van de Geest spreekt apostel Paulus over de vrucht van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten, 5,22). Ook in het evangelie worden we opgeroepen goede vrucht te dragen (Markus 4,20). Volgens de Joodse traditie wordt op het Wekenfeest (50 dagen na het joodse Pasen) niet alleen de eerste tarwe naar de tempel gebracht, maar ook de eerste vruchten van het veld.

Rode vruchten

Daarom een taart met tarwebloem en rode vruchten. Rood als herinnering aan de liturgische kleur voor Pinksteren: een geest van vuur en liefde.
Kies voor vruchten die vers van het land komen: aardbeien of de eerste frambozen. Je kunt ook kiezen voor kersen uit een potje. Laat deze goed uitlekken en bedek eventueel met gelei of jam of smeer eerst op de bodem stijfgeslagen slagroom of Griekse yoghurt met suiker en beschuitkrumels.

Muziek

Marvin Gaye en de 3 zangeressen

Deze keer gaat het over de zangeressen van Marvin Gaye: Mary Wells, Tammi Terrell en Kim Weston.

Mary Esther Wells (13-5-1943 / 26-7-1992) werd geboren in Detroit. Ze kreeg op jonge leeftijd een hersenvliesontsteking en kampte met gedeeltelijke blindheid, doofheid aan een oor en een tijdelijke verlamming en kreeg op 10-jarige leeftijd tuberculose.

Zingen bood haar troost bij haar verdriet en ze begon te zingen in een baptistenkerk in Detroit. Op haar 13e won ze een talentenjacht en vanaf haar 17e werd ze een professionele zangeres met haar eerste zelf geschreven nummer *By by baby*. Motown baas Berry Gordy was onder de indruk en haar eerste hit was in 1962 met *The one who really loves you*. Er werden er 1 miljoen van verkocht. Haar grootste hit was *My Guy* in 1964 dat op nummer 1 kwam. Ze maakte met Marvin Gaye een album, *Together* genaamd, in 1964 en een hit *Once upon a time/What's the matter with you baby*. Ze maakte zelf geen gospelnummers.



De tweede zangeres was Tammi Terrell (29-4-1945/ 16-3-1970). Ze werd geboren als Thomassina Winifred Montgomery in Philadelphia. Ze werd Tommie genoemd en zong al vroeg in het kerkkoor. Ze deed als klein kind mee aan een talentenjacht. Als tiener toerde ze met Chubby Checker en de groep The Sherrys. Ze studeerde geneeskunde maar werd zangeres.

Ze werd ontdekt door James Brown in 1961 en kreeg een contract bij Motown. Berry Gordy verzong haar artiestennaam Tammi Terrell en ze werd gekoppeld aan Marvin Gaye voor duetten. Hun eerste hit was *Ain't no mountain high enough* geschreven door Ashford and Simpson en er volgden nog 10 andere hits. Ook werd er toen het album *United* uitgebracht en daarna nog 3 anderen

In 1968 werd bij Tammi een hersentumor ontdekt. Ze ging weer naar de studio om op te nemen maar werd meerdere malen geopereerd. In 1970 overleed ze op 24-jarige leeftijd. Marvin Gaye hield een toespraak bij de uitvaart met op de achtergrond *You're all I need to get by*. Mede door haar dood veranderde Marvin Gaye zijn muziekstijl in de jaren 70. Tammy heeft geen religieuze nummers of albums gemaakt.

De 3e zangeres Kim Weston (20-12-1939) werd ook geboren in Detroit en begon op haar 3e gospel liedjes te zingen in de kerk en later in een bandje The Wrights. Ook zij stond onder contract bij Motown en zong vanaf 1964 met Marvin Gaye als opvolgster van Mary Wells. Ze had met Marvin 2 hits: *What good am I with you* uit 1964 en het bekende *It takes too* in 1967 wat ook de naam van het album was.

Zij had 4 solo hits en had 2 christelijke liederen: *The choice is up to you* (*Walk with me Jesus*) en *Just a closer walk with thee*.



Ronald van Pelt
ronaldvanpelt1959@gmail.com

Advertenties

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. *Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> 010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com*



Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
010 - 497 84 41



www.wielmak.nl info@wielmak.nl [Bredenoord 2, Rotterdam](#)

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer net als vorige maand een gedicht van Jaco Groeneweg.

Je bent onderweg

De eerste stap is de grootste
Van jouw gloednieuw begin
Over de drempel van twijfel
Sta je er plots middenin

Daar waar je met andere ogen kan kijken
Naar precies dezelfde dingen
Een ander pad onder dezelfde hemel
Zachtjes begin je een liedje te zingen

De tekst ken je uit je hoofd
Maar de woorden komen nu anders bij je aan
Je kijkt niet meer achterom
Het was tijd om te gaan



Om niet meer te stoppen met lopen
Je weet precies waar naar toe
Er komt een kracht in je boven
Je bent bij lange na nog niet moe

De eerste stap is de grootste
De meeste pijn die verdwijnt
Met je blik op oneindig
Een andere horizon die verschijnt

De eerste stap is de grootste ...
Je bent onderweg



Extra diensten Hemelvaartsdag

ko=kinderoppas kn=kinderdienst	Adriaen Janskerk	Pelgrimskerk	Groene Tuinkerk	Nw. Sonneburgh	Meerweide
Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag	Geen dienst	9.30 uur ds. Hans Schaap	Geen dienst	Geen dienst	Geen dienst

Bidden voor de burens, de wijk, de stad, de wereld en onze gemeentes

Elke woensdagavond wordt er in de Adriaen Janskerk, in 'MEER dan BeverWAARD' en in de Pelgrimskerk gezamenlijk gebeden voor de wijk, de stad, de wereld en onze gemeentes. De vaste volgorde is: op de 1e en 3e woensdag in 'MEER dan BeverWAARD' (Eckartstraat 42-52, Rotterdam); op de 2e woensdag in de AJK en op de 4e woensdag (**22 april en 27 mei**) in de PK. We beginnen om 19:30 uur en sluiten af om 20:30. Rondom de gebeden willen we ook met elkaar zingen. Van harte uitgenodigd om mee te bidden en te zingen.



Terugblik solidariteitsmaaltijden

Van 3 tot en met 24 maart hebben we weer vier solidariteitsmaaltijden mogen organiseren. We kijken terug op 4 avonden met mooie verhalen.

Als eerste was het verhaal van de Sjet een project van Samen 010, waar mannen samenkomen om te klussen.

De tweede avond kwam Marja de Ron vertellen over de kledingtuin die elke eerste zaterdag van de maand gehouden wordt in de speeltuin aan de Valkenburgsingel. Ze verkopen kinderkleding voor een heel klein prijsje.

De derde avond waren er twee sprekers van Motto – Zin voor leven. Ook van Samen010. Motto is een project voor zelfstandige ouderen, die behoefte hebben aan een goed gesprek. Er zijn bezoekvrijwilligers, die mensen bezoeken.

De vierde avond was er een presentatie over Sint voor Kint, ook van Samen 010. Ouders die geen geld voor cadeaus hebben krijgen een cadeaubon, waarmee ze voor hun kind een Sinterklaascadeau kunnen kopen.

Voor deze projecten is 560,45 euro opgehaald, ieder project heeft een vierde deel van dit bedrag gekregen.

Wij willen alle bezoekers bedanken!
Gezamenlijke diaconieën van Rotterdam IJsselmonde

Verwenmiddag voor Alleenstaande Moeders 9 mei 2026

Elk jaar doen we met de kerken in IJsselmonde mee aan de Serve the City-actie. Dit jaar willen we de alleenstaande moeders in onze wijk verwennen!

Op zaterdag 9 mei 2026 van 14:00 tot 16:30 uur, de dag voor Moederdag, willen we hen een verwenmiddag aanbieden met een high tea en een inspirerende workshop. Voor de kinderen is er een leuk kinderprogramma, zodat moeders even helemaal tot rust kunnen komen en het gevoel hebben écht gezien te worden.

Om deze middag tot een succes te maken, willen we het werk zoveel mogelijk verdelen onder de gemeenteleden uit de kerken die meedoen.

Stel je eens voor: een middag vol warmte, gezelligheid en aandacht voor deze moeders. Word je daar ook blij van en

wil je helpen?
Laat het ons weten, dan maken we er samen iets onvergetelijks van!

Contactpersonen vanuit diaconie over deze activiteit:
Stefanie (AJK) en Corlinde (PK)



Zie de kerkapp voor actuele info



Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



VANUIT DE GROENE TUINKERK

Tussen Pasen en Pinksteren:

symboliek en spirituele waarheden

Wat geeft u houvast in het geloof? Concrete gebeurtenissen waarover de Bijbel verteld zoals de leringen van Jezus, het lege graf of juist mystieke beelden die op een andere manier doorvoeld willen worden? Hieronder een korte schets van de feestdagen en symbolen in de laatste - en komende weken.

Goede Vrijdag

De dood van Jezus aan het kruis is een historisch en concreet gebeuren. Jezus werd door de machthebbers van de religieuze en wereldse orde geëlimineerd omdat hij in hun ogen een onruststoker was. Deze kruisiging moet een immense schok zijn geweest voor al diegenen die hun hoop op Jezus hadden gevestigd.

Pasen

Pasen is concreet en magisch tegelijk. Wij horen over het lege graf en de ontmoeting tussen Jezus en de ongelovige Thomas, die Jezus mocht aanraken. Daarnaast zijn er surrealistisch aandoende ontmoetingen tussen Maria en twee engelen, Maria met Jezus, die zij eerst niet als haar dierbare erkent en die zij vervolgens ook niet mag aanraken. Wij horen ook over Jezus die door een gesloten deur gaat en die als een onbekende met twee mannen meeloopt. Dit zijn allemaal ervaringen die alleen met innerlijke ogen kunnen worden doorvoeld.

Het paasfeest is altijd op een andere datum omdat het gevierd wordt op de eerste zondag van de volle maan in de lente als het leven zich als het ware vernieuwt en verheft. Het paasfeest is hiermee een vernieuwingsfeest, een feest van een nieuw begin, nieuwe hoop en het vertrouwen dat het leven altijd overwint.

Hemelvaart

De Hemelvaart van Jezus is een wonder, een geloofswaarheid ofwel een surrealistisch gebeuren. Het verhaal vertelt dat Jezus opgenomen werd door een wolk en naar de hemel werd optrokken. Is dit een droomachtige ervaring zoals een uittredingservaring of

een bijna-dood-ervaring? Alleen de ogen van ons hart kunnen ons antwoord geven op deze vragen.

Bijzonder is dat de christelijke kerk het wonder van Hemelvaart 40 dagen na het paaswonder plaatst. Het getal 40 refereert aan de louteringsperiode van het volk Israël in de woestijn en het verblijf van Jezus in de woestijn. Tussen Pasen en Hemelvaart vertelt de Bijbel over buitengewone ervaringen van mensen met de herrezen Christus. Op een esoterische manier werd Jezus gevoeld als de Aanwezige die om zijn dierbaren heen is.

Pinksteren

Concreet is Pinksteren niet te begrijpen zoals ook de Heilige Geest concreet niet te begrijpen is. Pinksteren is een wonder dat alleen ervaren kan worden in de diepte van ons hart. Pinksteren betekent zoiets als een gevoelde verbinding tussen hemel en aarde, bezieling van alles wat leeft met de vrede en liefde van God.

Het Pinksterfeest vieren de kerken op de 50e dag na Pasen. Hier is het getal 7 in verwerkt en hiermee komt de Schepping in beeld.

Geloof is voor mij een innerlijke ervaringswaarheid die zich onttrekt aan de uiterlijkheid. Juist daarin is de geloofswaarheid een kracht tegenover een wereld die onrustig en vaak onbarmhartig is.

Met vriendelijke groet,
Stephan Kurtzahn



IN MEMORIAM

Ons is voorgedaan: Laura Gille-van Bokkem (1935-2026)

Laura werd in Rotterdam geboren op 29 september 1935. In het gezin werden 8 kinderen geboren. Laura leerde Aad Gille kennen op haar werk en ze trouwden. Ze kregen 3 kinderen, die ook weer kinderen kregen. Laura zorgde voor haar huishouden en het gezin. De kinderen kijken met dankbaarheid terug op hun jeugd. Laura was lid van de Groene Tuin-kerk en was daar altijd zeer actief. Nooit zo op de voorgrond in het ambt maar wel achter de schermen heeft ze veel werk verzet. Laura was ook actief in het samen doen van dingen met de Hervormde gemeente, om de samenwerking te bevorderen. Vanwege gezondheidsredenen kwamen Aad en Laura in Sonneburgh wonen in hun tweepersoons appartement op de 3e. Omdat Laura geestelijk achteruit ging moest zij verhuizen naar de 1e afdeling. Ze had daar zo haar eigen plekje. Bij het bezoeken van Laura keek ze me met grote ogen aan, van 'wie ben jij?'. Als ik "Johan van de Groene Tuin" zei, kwam de herkenning en vaak een leuk contact.

Laura is niet meer, ze is over het lijden heen, Thuis bij haar God. God was haar houvast, haar geloof gaf haar kracht.

We hebben afscheid genomen in crematorium aan De Vaan. We zongen mooie liederen, haalden herinneringen op met woorden en foto's en openden de Bijbel in psalm 139. 'God is voor je, achter je, om je heen en legt Zijn hand op je schouder (Groot Nieuws Bijbel)'. Dat wist en geloofde Laura en mochten wij elkaar meegeven voor de toekomst.

Pastor Johan Bos
(Geestelijk Verzorger Sonneburgh)



BLOEMENDIENST

Zondag 15 maart

De bloemen van vandaag zijn bestemd voor mw. Van Opstal, die op 24 maart haar 80e verjaardag viert.

Zondag 22 maart

Mw. Hukema wordt op 25 maart 90 jaar.

Zondag 29 maart

Vandaag 2 boeketten. 28 maart werd mw. Van Dordrecht 90 jaar En op 3 april wordt mw. Boering 91 jaar.

Zondag 5 april

Vandaag 2 jubilerende echtparen.

Fam. Kruithof is vandaag 65 jaar gehuwd.

Fam. Hagendijk is op 6 april 62 jaar gehuwd.



Alle jarigen en echtparen van harte gefeliciteerd!

Op 16 maart hebben Reini en ik weer het bloemenkistje geleegd. Er zat weer een mooi bedrag in € 186,60. Tevens via de rekening een gift ontvangen van € 25,-. Alle gevers hartelijk dank.

Hartelijke bloemengroeten van:

Reini van der Meer 06 2194 7617

Joke Busse 06 4869 6235

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs rijden:

Mw. D. van Hengel rijdt mw. Van Hengel en mw. Bal en mw. Tamse vanuit de Beverwaard.

Route 3: Mw. Fisscher en fam. Kreuk.

03-05: Dhr. R.A. de Bruin

10-05: Dhr. G.J. Buizer

17-05: Dhr. A.J. Kooiman

24-05: Dhr. J. Verschoor

31-05: Dhr. J.F.K. Jungheim

07-06: Dhr. A. van Splunter



KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren

aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam

of: kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Deze maand zijn er geen mutaties

SING INN

Deze maand is er geen Sing Inn.

De volgende keer is op 3 juni

Aanvang van 13.30 tot 15.45 uur.

Dan is het thema: **Humor**

De opzet blijft ook dan hetzelfde: een kort rondje koffie, zangprogramma met pauze en eventueel een drankje na. Koorervaring is helemaal niet vereist: het gaat om samen zingen en plezier!

Wil je meer weten? Bel met 06 5022 8250.

We zien u/jou graag.



Hartelijke groet,

Ria Keijzer – Meeuwse,

ria.keijzer@casema.nl



OP ZOEK NAAR EEN NAAM

Omdat we vanaf januari 2027 een kerkblad met de Kerk aan de Maas gaan maken, wordt dat een nieuw kerkblad, met een vertrouwde maar toch andere opzet. Daarbij hoort ook een nieuwe naam. Nu ligt nog in ons geheugen dat ons kerkblad vroeger 'de Heraut' heette, en later samen met de Hervormde kerken is de naam nu 'Kerk in IJsselmonde'.

Er is een werkgroep 'Kerkblad' in het leven geroepen die nadenkt hoe het nieuwe kerkblad gestalte gaat krijgen, maar zij willen graag ook de mening van de kerkleden horen hoe zij denken over een nieuwe naam voor het kerkblad.

U hebt dus de mogelijkheid om ons door te geven als u een mooie naam weet!

Er zijn al een aantal ideeën geopperd, die laten we hier naast aan U zien.

Een professioneel ontwerper wordt gevraagd het voorblad voor ons samen te stellen.

De namen worden verzameld door Gerrit Buizer (GTK),

e-mail: gjbuizer@cs.com

Bas Geelhoed en Wil Wendrig (PGB)

Op zondag 10 mei sluit de inzameling. Dan zal hieruit een keuze gemaakt worden.

Deze naam wordt als voorstel gepresenteerd aan de Werkgroep Communicatie.

Werkgroep Kerkblad



EROP UIT ACTIVITEITEN:

't Struweel in...

Gaat u mee op **woensdag 6 mei** naar Landschapstuin 't Struweel in Rijsoord?

We worden daar met een kopje koffie ontvangen om 9.30 uur, in de kas of bij mooi weer in de tuin. We krijgen een korte inleiding over het ontstaan van de tuin en kunnen daarna op ons gemak rondkijken:

- * er is een ouderwetse boerderijtuin,
- * een kruiden- en groentetuin,
- * een hoogstam-boomgaard,
- * een griend,
- * een geriefhoutbos,
- * een moerasoever met een paddenpoel,
- * er zijn akkers met ouderwetse landbouwgewassen
- * en er zijn heel veel wilde planten te zien.



We vertrekken vanaf de Kerk aan de Maas om 09.00 uur. De kosten zijn € 12,50. Graag aanmelden, uiterlijk 1 mei, bij Wil Wendrich. Wilt u erbij vermelden of u vervoer nodig hebt?

Samen aan Tafel

Op **vrijdag 22 mei** is er weer Samen aan Tafel in de grote zaal van de Kerk aan de Maas.

Gemeenteleden en gasten uit de buurt, ook gemeenteleden en gasten van de Groene Tuinkerkerk zijn welkom.



De maaltijd wordt bereid door Marianne Molendijk en Theo Postema, daarin bijgestaan door een groepje vrijwilligers.

Wie wil komen eten, kan vanaf 17.30 uur in de hal terecht voor een drankje, de maaltijd begint om 18.00 uur. De prijs voor de maaltijd is € 7,50.

Contant betalen kan, maar liever met PIN.

Graag aanmelden voor de maaltijd bij Wil Wendrich, 0180487050 / 06 82066497, wil.wendrich@planet.nl, tot uiterlijk maandag 18 mei.

Vervoer kan geregeld worden, belt u dan even met Wil, of voor de mensen in IJsselmonde: met Karel Jungheim, 06-52432530.

Collecte Zending tijdens gezamenlijke kerkdienst

Op **24 mei** collecteren we voor de Zending.

Kerk in actie heeft het volgende project aangewezen:

Gaarkeuken in Cuba met hulp van jongeren
In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende omstandigheden. Zo woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa rondkomen van een pensioen van 7 euro per maand. Wanda Hernández richtte een pastoraal en diaconaal centrum op. Cubanen komen hier samen voor liturgische cursussen, maar kijken ook om naar mensen in nood om, bijvoorbeeld via een gaarkeuken.

Een groep vrijwilligers, waaronder ook jongeren, brengen de meest

kwetsbaren iedere week een voedzame warme maaltijd en bieden gezelschap. Mensen kunnen er iedere dag ontbijten.

Zo is dit centrum een baken van hoop en persoonlijke aandacht die het zware leven van Cubanen verlicht.



Met de opbrengst van deze collecte steun je het werk van Kerk in Actie in Cuba en andere zendingsprojecten. Help je mee? Geef in de collecte op 24 mei of maak je gift over op:

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Cuba, zending.

Bedankt voor je bijdrage.
De Zendingscommissie.



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

Op deze plaats worden berichten vanuit de Kerkenraad, College van Kerkrentmeester, de Diaconie en de Bijdrage-administratie gedeeld. Deze maand zijn er geen berichten.

Hopelijk krijgt u van deze cartoon een glimlach.



Overledenen

Datum	Naam	Leeftijd
3 maart	mw. G. van Wingerden	93 jaar
9 maart	dhr. K. Manden	89 jaar
12 maart	Mw. G. Koomans-van der Leer	81 jaar
15 maart	dhr. G. Jordens	92 jaar
28 maart	mw. H. Schelling-Zwijgers	96 jaar



Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR-code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Vanuit uw saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen. Met de andere QR-code komt u op de website van SKG Collect. Hier kunt u anoniem geven met iDEAL.

Maart	Kerkapp	Bankrek.	Totaal
Collecte diaconie	€ 655,10	€ 83,50	€ 738,60
Timon	€ 334,00	€ 40,00	€ 374,00
YfC IJsselmonde	€ 265,50	€ 57,00	€ 322,50
Stichting ROS	€ 306,10	€ 2,00	€ 308,10
Collecte kerkrentmeesters	€ 1.400,70	€ 127,50	€ 1.528,20

Adriaen Janszkerk

Pelgrimskerk

Zondag	Diaconie	Kerk	Diaconie	Kerk
1 maart	€ 40,00	€ 35,00	€ 87,85	€ 74,40
8 maart	€ 10,10	€ 10,10	€ 34,50	€ 34,50
15 maart	€ 11,93	€ 6,92	€ 58,70	€ 44,10
22 maart	€ 6,92	€ 11,93	€ 47,70	€ 51,60
29 maart	€ 10,75	€ 10,75	€ 49,80	€ 31,50



Kerk app



SKG Collect



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

Van de predikant

Rondom de diensten

Zondag 3 mei is ds. CorBert de Rooij onze voorganger.

Zondag 10 mei hoop ik zelf voor te gaan.

Donderdag 14 mei is het Hemelvaartsdag. Er is dan een gezamenlijke dienst in de Pelgrimskerk waarin ik hoop voor te gaan. Let op: deze dienst begint al om 9:30 uur.

Zondag 17 mei is ds. Arenda Haasnoot onze voorganger

Zondag 24 mei is het Pinksteren. In deze dienst hoop ik zelf voor te gaan.

Zondag 31 mei is er géén dienst in de Adriaen Janszkerk. Er is dan een gezamenlijke dienst in de Pelgrimskerk, waarin een groepje jongeren uit beide kerken belijdenis van het geloof hoopt af te leggen. Het was hun wens om dat in een gezamenlijke dienst te doen. Aanvang van deze dienst is, net als anders bij ons, om 10:30 uur. In deze dienst zullen zowel Nico Bontenbal (die de catechese-groep heeft geleid), ds. Dirk van Vreeswijk en mijn persoon alle drie een rol hebben. De band van de AJK zal in deze dienst spelen.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Gebedsuur

Op de 2e woensdag van de maand is het maandelijks gebedsmoment in de consistorie van de AJK, samen met gemeenteleden van Meer dan Beverwaard. Welkom om hardop of in stilte mee te bidden op 13 mei van 19:30-20:30 uur.

Jubilea

Dhr en mw Visser-Bouwman van de Bovenstraat hopen op 7 mei 50 jaar getrouwd te zijn.

Dhr en mw Rog-Harteveld van de Flying Dutchmanstraat hopen op 9 mei te gedenken dat ze maar liefst 65 jaar getrouwd zijn.

We feliciteren beide echtparen met hun jubileum en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst.

Zieken

Mw Lenie de Lijster is na een opname in het Maasstad Revalidatie hotel weer thuis gekomen.

We leven mee met mw. Annemarie de Jonge en haar man nadat hun dochter onlangs is overleden. We wensen haar en hen samen veel sterkte en Gods troost toe in het gemis.

We leven mee met onze (chronisch) zieken en wensen hen Gods kracht toe.

Belijdenis

Op zondag 31 mei zal een groepje jongeren uit de Pelgrimskerk en de Adriaen Janszkerk openbare belijdenis van het geloof afleggen. Vanuit de Adriaen Janszkerk is dat alleen Joshua Engelbracht. Je kunt hem kennen van zijn enthousiaste bijdrage aan de band, waar hij drumt en soms ook andere instrumenten bespeelt. We wensen hem én de anderen een mooie dienst toe en Gods leiding en licht in hun persoonlijk leven en verdere geloofsweg.

Nieuw lid

Mw. Lianne Buitendijk heeft zich bij onze gemeente ingeschreven als nieuw lid. Ze komt al een poosje in onze diensten en draait sinds kort ook mee met het ministry-team. We heten haar ook op deze manier van harte welkom!

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. De Bijbelmorgen is op 5 mei. We volgen het thema 'Bidden met handen en voeten' van het Evangelisch Werkverband en bespreken elke keer een persoon uit de Bijbel (OT en NT) en hoe zijn/haar gebed eruit ziet.

- Hans Schaap



Vervoer naar de kerk

3 mei
10 mei
17 mei
24 mei
31 mei

Bastiaan
Monique
Aad
Bastiaan
Alco

Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
Bastiaan de Ruiters 06 229 32 635
Aad Schuijjer 06 286 26 274
Alco van Heiningen 06 570 48 134
Monique Cevaal 06 181 06 576

Wij zijn heel blij dat we een nieuwe chauffeur welkom mogen heten, Monique Cevaal gaat meehelpen met het vervoer naar de kerk. Als jij erover denkt je ook aan te melden, heel graag hoor, we kunnen echt nog wel een chauffeur gebruiken, geef je op bij Wil Schuijjer 06 30721980.

*Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijjer:
0180 412141*

Alvast hartelijk dank!



Voor de Kinderen

Er is elke week oppas tijdens de diensten.

Op 5, 12 en 26 april is er kinderdienst. Op 12 april is er tienerdienst.

Felicities

In maart mochten we twee dames feliciteren met hun 90ste verjaardag!

Op 18 maart was mevr. J. v.d. Kruit - van Putten jarig en op 27 maart was mevr. T.D. de Jong jarig.

Nogmaals van harte gefeliciteerd namens de gemeente en Gods Zegen gewenst.



Getuigenis

Ik geloofde niet en wilde ook niet gaan geloven

De Youth Alpha is nu afgelopen en wat een avontuur. Ik zal beginnen met waarom ben ik er überhaupt naartoe ben gegaan. Ik kende het geloof en was er nieuwsgierig naar, maar deed er niet veel mee.

De Youth Alpha begon eigenlijk precies toen ik in deze buurt kwam wonen. Is dat toeval of toch een teken? Ik begon eigenlijk met het idee dat ik niet geloofde en ook niet wilde gaan geloven. Ik zou in ieder geval gewoon kijken wat het was.

De eerste keer voelde heel spannend, maar het ging eigenlijk meteen goed. Na het heerlijke eten is de groep opgesplitst om het filmpje te kijken. In het filmpje werden dan vragen gesteld waar over nagedacht werd en zo

konden we onze ideeën of ervaring delen. Er zat volledig geen druk op en als je niks wou zeggen kon dat ook. Niets was verkeerd.

Iets wat mij enorm opviel die eerste keer is dat de begeleiding (die dus geloven in het christelijk geloof) frustrerend optimistisch waren. Sommigen waren ziek, maar heel blij christen te zijn? Iemand die het standaard koud had en na herhaaldelijk bidden warm werd? Waar komt dit vandaan?

Over de muur gezet

Iets anders waar we het over hadden, was Gods liefde; God wil naar je toe te komen, door alles heen. Ik kon me niet voorstellen dat God door een muur zou gaan die ik heb gebouwd om mensen buiten te houden. Iemand anders in de groep zei toen: 'God tilt je op en zet je over die muur heen.'

Op de 2e of 3e keer kwam de vraag: wat is voor jou nou een eerste stap? Sta je daarvoor open? Het ging hier voornamelijk nog over bidden of bijbel lezen. Een beetje omdat ik anderen zag die dat echt wilden proberen, dacht ik ook het te proberen. Ik bedacht me om elke avond voor ik naar bed ga, te gaan bidden. Als God niet bestaat heb je niks te verliezen, bestaat hij wel heb je iets gewonnen.

Ik begon met bidden en er veranderde iets in mij wat ik zelf niet door had, tot ik de tijd nam om daarover na te denken. Ongemerkt begon ik een heel ander beeld te krijgen over mezelf. Maar al snel begon ik het bidden over te slaan en na best een aantal keer voelde ik me weer slechter door eigen opgestelde criteria. En als ik dan weer ging bidden, ging het weer beter. Dit zorgde ervoor dat ik echt dacht: Hij moet wel echt zijn, dit kan niet anders. Dit was het moment dat ik over die muur werd gezet, misschien er wel op, zo van: 'kijk nou wat hier allemaal is'.

Ik voelde het helemaal in me

De keer erna zijn we naar de kerk gegaan en begonnen we met aanbidding/worship. Het ging toen over de Heilige Geest. Dit was de eerste keer aanbidding en ik voelde het helemaal in me. Als een soort koude maar fijne rilling tijdens het zingen. Het voelde wel vreemd en ik wilde eigenlijk niet bij anderen zingen, maar het gaat niet om hoe mooi je zingt of wat anderen vinden. In het eerste filmpje werd uitgelegd wat de Heilige Geest is en de tweede wat de Heilige Geest doet en ik begon te popelen om hoe ik graag de heilige Geest wilde ontvangen, wilde accepteren. Om de Heilige Geest te mogen ontvangen, werd er gebeden voor iedereen apart en op een eigen plek wat het extra speciaal maakte.

Na deze keer probeerde ik te blijven bidden wat niet al te makkelijk is om regelmatig te doen, terwijl het wel mijn doel was.

Ander perspectief

We hebben een avond genomen om de film 'The Shack' te kijken. Echt een film die een ander perspectief biedt en ik heb het idee gehad dat heel veel vragen die ik eerst had, vanzelf zijn opgelost met die film. Óf een antwoord krijgen leek niet meer zo belangrijk, óf het antwoord was vanzelfsprekend, want God verandert niet.

De keer hierna denk ik dat het over genezing ging. In het filmpje werd iemand uit onze huidige tijd letterlijk genezen van kanker. Hoe bijzonder is dat. Hij kan ons genezen zonder dat we Hem zien. Hij geneest nog steeds in deze tijd. We hebben aan het eind toen weer apart voor iedereen gebeden die dat wilde. Eerst voor genezing en daarna hebben we nog gebeden dat de begeleider begint

en daarna mag iedereen bidden wat hij/zij wilde en dan sluit de begeleider ook weer af (uitleg: een popcorn-gebed). Ik moet heel eerlijk toegeven: tijdens het bidden was ik heel onrustig en gingen mijn gedachten alle kanten op, maar toen ze specifiek voor mij gingen bidden kwam er een rust over me heen. En het is zo fijn om voor iemand anders te kunnen bidden, weten dat het gaat helpen, want je hebt het zelf gemerkt.

Ik geloofde niet en wilde ook niet gaan geloven

Op zoek naar een podcast

De andere keren zijn een beetje een waas geworden. Maar ik weet nog de één-na-laatste keer, toen werd vanuit het filmpje gevraagd: wat nu verder? En daar kregen we de tijd voor om even over na te denken. En ik kwam er eigenlijk achter dat ik wel gegroeid was in bidden, maar het past toch minder bij mij, ik vind het moeilijk om dat vast te houden. Ik dacht ik ga gewoon wat anders proberen. En ik vond het aanbidden (worship) wel heel leuk, maar het te gekke van het aanbidden vind ik; het sámen doen. Uiteindelijk heb ik gezegd en besloten dat ik op zoek zou gaan naar een podcast over het geloof of de bijbel.

En dat heb ik dus ook gedaan. Elke keer na school heb ik weer een aflevering gedownload om te luisteren. Het is een beetje het hoogtepunt van mijn dag geworden en elke keer als ik ernaar luister voelt het als een fijne grote hand op m'n rug terwijl er niemand staat. Ik voel me dan extra verbonden. De podcast heet: waarom zou ik in godsnaam geloven? Er worden vragen gesteld en zo goed mogelijk beantwoord, dit lijkt een beetje op de Youth Alpha, maar dan hele uitgebreide antwoorden.

Er is heel veel gebeurd en elke week keek ik er weer naar uit dat het weer een Alpha avond was!

- *Sunniva*

een deelnemer van de eerste Youth Alpha



Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

Onderweg

Vlak voor de eerste zondag na Pasen, beloken Pasen, kijk ik nog even terug op de afgelopen weken. Als gemeente mochten we heel veel met elkaar beleven: een doopdienst op Palmzondag, de passie- en paasviering voor ouderen in de Stille Week, de drie vespers op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, waaronder een Avondmaalsviering. Op deze wijze konden we met elkaar het lijden en sterven van Jezus gedenken en proeven. Het mondde uit in een schitterende Paasdienst, en niet te vergeten, de gezellige en het heerlijke paasontbijt voorafgaand. In de Paasdienst deden vier gemeenteleden belijdenis van het geloof, een indrukwekkend geheel. Hieronder schrijf ik nog iets meer over de doop en de openbare geloofsbelijdenis, met een aantal foto's 'als getuige'.

Mijn dank nogmaals naar een ieder die haar of zijn inbreng daarin heeft gehad, op de voorgrond, actief, of wellicht biddend in zijn of haar huiskamer. We danken God voor wat Hij ons schenkt in al deze vormen van gemeente-zijn, maar bovenal voor wie Hij is: de gekruisigde en de opgestane Here!

Ondertussen zijn we al weer op weg naar twee andere heilsfeiten: de hemelvaart van Christus en de uitstorting van de Geest. Een voorrecht om dat (opnieuw) te mogen gaan vieren in alle vrijheid. In het besef dat Hij ons verder leidt, dat Hij niet los laat wat Hij begonnen is in het leven van ons, van onze geliefden en in deze wereld. In de hoop op vrede: vrede met God, vrede met elkaar. Alvast hele goede, gezegende diensten toegewenst.

Omzien naar elkaar

Mevr. **Joke Nicolai-Blom** heeft in de afgelopen maand opnieuw in het ziekenhuis gelegen, momenteel verblijft ze in Sonneburgh Groene Kruisweg (Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam / 5e etage; B060). Daar hoopt ze verder te revalideren en aan te sterken. We bidden om Gods kracht voor haar. We leven ook mee met mevr. **Ingrid Bakker-Santos**. Een eerste onderzoek wees uit dat er een gezwel zich bevindt in haar slokdarm. Er volgen nog verdere onderzoeken. We bidden dat ze zich blijvend gesterkt mag weten door God. **Herman Elsenbroek** keerde 24 maart jl. terug naar huis. En met Pasen was hij ook weer present in de Pelgrimskerk. We danken God en bidden voor Herman; hij mocht ook onlangs zijn verjaardag vieren. Mevr. J. (**Jannie**)

Schras-Tuil heeft haar plek in Sonneburgh Ravenswaard (Ravenswaard 5, 3078 PL Rotterdam / k. 39). Dat is wennen, maar we hopen dat ze daar zich thuis zal voelen. Er is ook verdriet in de gemeente: een zus van mevr. **N. (Nel) Klapwijk-Struijk** kwam te overlijden; maar ook een zus van mevr. **L. (Loes) Karels-Bikker** en een zus van mevr. **M. (Giny) Koffijberg-Lergner**. Daarnaast overleed de oma van **Danielle Korthoeven**. Gods troost toegebeden naar een ieder die de overledene zal missen. Maar ook voor hen die al langer een geliefde moeten missen.

In onze voorbeden willen we ook bidden voor hen die zorgen kennen, van henzelf of van een ander die hen lief is, voor hen die elders moeten verblijven, voor hen die (psychische) zorgen hebben of een gemis kennen. Maar ook voor de betrokkenen om hen heen. Een ieder wensen we van harte de kracht van God toe.



Gedoopt: Eden en Robin Brosky

Op zondag 29 maart, Palmzondag, werden in de Pelgrimskerk **Eden Fox** én **Robin Elisabeth Massja Brosky** gedoopt. Eden is de zoon en Robin de dochter van Massja Brosky en Maurice de Vos. De woorden die bij hun doop klonken waren: bij

Eden Fox Brosky, Johannes 10: 14 / 'Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.' en bij **Robin Elisabeth Massja Brosky**, Jesaja 49: 15b,16a / 'Ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalmen gegrift, ..'

We lazen het vervolg op de intocht in Jeruzalem, over de tempelreiniging en de lofzang van de kinderen (**Matteüs 21: 10-17**). In dit gedeelte gaat het over een grote schoonmaak, over opruimen wat hindert in de omgang met God, maar ook dat de kinderen ons voorgaan in de lofprijzing. We kijken terug op een hele mooie, doop- en samendienst.

Belijdenisdienst 5 april

Op **1e Paasdag** legden een viertal gemeenteleden belijdenis af van het geloof. Omringd door vele anderen, familieleden en vriend(inn)en, hebben ze in de gemeente (of zoals het zo mooi heet: in het openbaar) ja gezegd tegen God. Jaco werd in de dienst ook gedoopt! We zijn blij en God dankbaar voor hun belijdenis. Het ging om **Margo Groeneveld**, **Jaco en Hannelie Groeneweg-Hogendoorn** en **Esther Ravestein**.



Aan hun ja-woord is een heel traject vooraf gegaan. Op heel verschillende manieren kwamen ze tot dit moment, maar het was mooi om te merken, ook in de gesprekken, dat het zich vormde tot één geheel. Nogmaals van harte Gods zegen op jullie verdere pelgrimstocht. En bovenal, 'U zij de glorie, opgestane Heer ..'

Hun belijdensteksten: **Margo**

Groeneveld, Romeinen 6:4 '... zoals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij om in een nieuw leven te wandelen.' **Esther Ravestein**, 'U bent voor mij en achter mij, u bent om mij heen. U legt Uw hand op mij.' **Hannette**

Groeneweg-Hogendoorn, 1 Johannes 4:16, 'Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde.' **Jaco Groeneweg**, Matteüs 11: 28, 'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u



rust geven.'
Hiernaast het treffende gedicht van Jaco Groeneweg wat hij voorlas in de belijdenis- en Paasdienst



Bloemen:

De bloemen zijn de afgelopen weken met een groet en ter bemoediging namens de gemeente van de Pelgrimskerk gegaan naar:

22 maart	dhr. Koomans
29 maart	mw. v/d Torre-Smit
5 april	fam van Iersel



Gift:

er is een gift van € 15:00 ontvangen voor de bloemen van fam W, hartelijk dank hiervoor

Je bent onderweg

De eerste stap is de grootste
Van jouw gloednieuw begin
Over de drempel van twijfel
Sta je er plots middenin

Daar waar je met andere ogen kan kijken
Naar precies dezelfde dingen
Een ander pad onder dezelfde hemel
Zachtjes begin je een liedje te zingen

De tekst ken je uit je hoofd
Maar de woorden komen nu anders bij je aan
Je kijkt niet meer achterom
Het was tijd om te gaan

Om niet meer te stoppen met lopen
Je weet precies waar naar toe
Er komt een kracht in je boven
Je bent bij lange na nog niet moe

De eerste stap is de grootste
De meeste pijn die verdwijnt
Met je blik op oneindig
Een andere horizon die verschijnt

De eerste stap is de grootste ...
Je bent onderweg

Danielle en Diederik gaan trouwen

Op **vrijdagmiddag 24 april** hopen we het huwelijk van **Diederik de Groot** en **Danielle Kortenoeven** kerkelijk te bevestigen en in te zegenen. Sinds de zomer bezoeken ze onze gemeente en hebben zich ook hier ingeschreven. Via verschillende wegen zijn ze samengebracht. Dat willen we dan ook met elkaar vieren, ook in hun verlangen dat God hen zal zegenen. De dienst begint om **13:30** uur in de **Pelgrimskerk**. U, jij bent van harte uitgenodigd om de dienst mee te beleven. We wensen Danielle en Diederik al het Goede van God toe in hun huwelijk en hun plek in de maatschappij.

Bijbelochtend

De laatste Bijbelochtend van dit seizoen is op **woensdagochtend 20 mei**. Ik moet nog wat verder nadenken over de verdere invulling van die ochtend. Om 09:45 uur staat de koffie klaar in de Pelgrimskerk. Welkom!

Een hartelijk groet! In Christus verbonden, ook namens Jeannette, Dirk van Vreeswijk.



Samen

Oplossing puzzel



Oranjeconcert 5 mei 2026

Op dinsdag 5 mei 2026 wordt er in de Ichthuskerk te Ridderkerk- Drievliet een oranjeconcert gehouden. Tijdens deze koor- en samenzangavond zingen Chr. Koor 'Rejoice' en het Slikkerveers Christelijk Mannenkoor, beide onder leiding van Jan Peter Teeuw. Muzikale medewerking wordt verleend door Cornelis den Ouden (piano), Edward de Bode (trompet) en Johan Grinwis (cajon), terwijl Jan Peter ook de samenzang zal begeleiden op het orgel. De opening en sluiting wordt verzorgd door dhr. T.R. Rietveld.

Op het programma staan uiteraard veel vaderlandse liederen. Daarnaast klinkt er koorzang, is er een instrumentaal intermezzo en is er veel samenzang. De avond wordt geëindigd met het zingen van het Wilhelmus. De avond begint om 19:30 uur. De deuren van de kerk aan het Vlietplein gaan een halfuur voor aanvang open.

De toegang voor deze zangavond is gratis. Wel kan er na afloop een vrije gift gegeven worden, die na aftrek van de onkosten bestemd is voor het actiecomité 'Hoop voor Kinderen'. Jong en oud van harte welkom!

Advertenties



TIMMERMAN NATUURSTEEN

Grafgedenkstenen

Traditioneel en eigentijds
In alle prijsklassen
Natuursteen of glas/RVS
Deskundig advies

Nieuwerkerk (Zeeland),
Hellevoetsluis, **Rotterdam**,
Berkel en Rodenrijs, Goes

Nieuwe Crooswijkseweg 66b
3034 PS Rotterdam
telefoon 010-4136910



Timmerman-Natuursteen.nl

Vakmanschap sinds 1839



Hier uw advertentie?

Stuur een e-mail naar
advertentie@kerkinijsselmonde.nl



Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010 - 482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Niet ontvangen:

Groene Tuinkerkerk

Dhr. Gerrit Buizer 010 - 483 07 64

Adriaen Janszkerk

Dhr. Jack van Balen 06 - 53 53 56 69
of 06 - 21 85 19 05

Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Mw. Corrie Melenberg-Schop en

Dhr. Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Mw. Sandra Surjokusumo

kerkblad.ajk@kerkinijssemonde.nl

Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijssemonde.nl

Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 87

kerkblad.ajk@kerkinijssemonde.nl

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 - 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12 INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijssemonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 15 mei 2026

18.00 uur voor het magazin van juni/juli

2026 met het thema:

Roeping

druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Koster: Dhr. Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Preekvoorzitter: Mw. Mathea van Dam, 06 - 37 19 31 33

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Collectebonnen.....NL10 INGB 0000 1886 02

Hervormde Gemeente (www.kerkinijssemonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Dhr. Bart Geervliet

Scriba: Helma Paul

scriba@kerkinijssemonde.nl

Vertrouwenpersoon: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434) en

Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),

vertrouwenpersoon@kerkinijssemonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijssemonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Hans Gorter

voorzitter.cvk@kerkinijssemonde.nl

Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijssemonde.nl

Penningmeester: vacant

penningmeester.cvk@kerkinijssemonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Bijdrageadministratie: bijdrage@kerkinijssemonde.nl

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 -135 565 85 en 010 - 483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente

Rotterdam IJsselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



Feest



KIK

De muizen verheugen zich op Pinksteren. Er komt 's middags een concert in de kerk, een Pinkstercantate. 'Wat is dat??' vraagt Robbie muis aan moeder Ria. 'Dan spelen er violen en trommels en fluiten,' zegt Ria, 'en dan zingt het koor een heleboel liedjes. Soms zacht, soms hard, soms hoog, soms laag, een solist in z'n eentje, of het hele koor. En meestal zingen ze door elkaar!' 'Net als bij Lang-zal-ze-leven?' vraagt Robbie. 'Ja hoor, en dan nog véél mooier'. 'Is er dan iemand járig?' vraagt Robbie. 'Nee ...' lacht mama, '... alhoewel. Pinksteren is de verjaardag van de kerk!' Robbie weet genoeg. De kerk is jarig! Dáárom zijn de mensen zo blij. Er zal táárt zijn. Zeker weten!

Hij rent weg om het te vertellen aan zijn broers en zussen. De kerk is bijna jarig! De muisjes juichen en dansen rond. Dan heeft Robbie een idee: 'Laten wij ook een Pinkstercantate zingen voor de kerk! Van Lang-zal-ze-leven! Heel zachtjes, en dan weer hárd, en dan zingt Maartje een hele mooie solo, en dan zingen we weer met ons allen, hélemaal door elkaar!' 'Vét!' roept Michael, 'en dan roep ik Piep-piep-piep ...?' 'HOERAAA!' vallen de anderen in. Kik is de dirigent. Ze oefenen en oefenen. Het door elkaar zingen lukt heel goed. En op de dag zelf, als het grote concert is afgelopen, dribbelen de muizen het podium op. Maar niemand luistert. Ook niet naar de solo van Maartje. Maar er is wél taart.



Versje: nu mag jij



Het lijden van Jezus is voorbij.
Hij is verrezen, we zijn zielsblij,
maar ook verward ... wat kunnen wij?
Met Pinksteren komt Geestkracht vrij,
de Heer blaast over jou en mij!
Hij laadt ons op als een batterij,
en spoort ons aan: nu mogen wij!

Je mag geloven, frank en vrij,
en voelen: God is heel dichtbij,
de Geest van Jezus werkt in mij.
Ik wil geduldig zijn, gastvrij,
doe níet mee aan de scheldpartij
en hou me vér van roddelarij,
ik wil een vriend zijn zoals Hij!

Uit de Bijbel

Wat is het toch goed, wat is het heerlijk,
om als broeders en zusters
eendrachtig samen te wonen.
Als dauw is het van een verre hoge berg,
die ons hier komt verfrissen.

Naar psalm 133



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns